

WIND-TURBINE TERRORISME!!!???

De Veenkoloniën staan in brand! Er heerst een schrikbewind. Mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de leefbaarheid van het gebied worden in de gevangenis gegooid, families en levens worden volledig ontwricht. En dit alles onder het mom van zogenaamde "veiligheid".

Er wordt geen enkele rekening gehouden met de getergde burgers, die lijdzaam hebben moeten toezien hoe de afgelopen jaren stap voor stap alle regels door overheid en initiatiefnemers van wind met voeten werden en nog steeds worden getreden.

Elke stap in het proces dat gezet is heeft een bittere smaak bij de bevolking achtergelaten. Nooit is er enige communicatie met de omwonenden geweest, nooit is er oprecht geluisterd naar de bezorgdheden over de leefbaarheid in het gebied. Alles is weggezet onder het mom van het nationaal belang.

Draagvlak was in eerste instantie een vereiste: 82 % van de bevolking waar de windturbines gepland zijn is tegen de komst, aangetoond door een volwaardig en onafhankelijk onderzoeksbureau. Is weggezet als juridisch niet ter zake doende.

Zienswijzen die worden ingediend worden weggeschreven en naar de prullenbak verwezen.

Je zult maar met 60 rechercheurs op een zaak zitten waar geen schot in zit. Wat doe je dan?

Dan ga je de twee Jannen- beiden betrokken mannen en gezichten van verzet- oppakken en zo lang mogelijk vastzetten en beslag leggen op al hun bezittingen.

Dit is pure intimidatie! Dit zaait angst in het gebied, althans dat is wat men wil.... Angst zodat de burgers hun mond houden en deze alleen openen om hun mede tegenstanders van wind te verlinken. Gelukkig is dat niet de aard van de Veenkolonialen!

In de media jubelen de burgemeesters: **WE HEBBEN ZE!** Dat je in Nederland verdachte bent betekent kennelijk voor onze burgervaders en -moeder dat je dan ook al veroordeeld bent. Daarna komen genuanceerdere stukken maar het eerste mediabeeld blijft plakken.

Dan ga je met een politieauto en een paar vlaggetjes op een kruising staan en met je blijde bakkes vertellen dat deze opstelling een "pop-up" politiebureau is om te "informereren en geïnformeerd te worden". Oftewel kijken of er alsnog een gouden tip binnen komt naar aanleiding van de arrestatie van de twee Jannen. Want op basis van wat worden ze eigenlijk vastgehouden?

Dan ga je met 15 man sterk 's ochtends vroeg een 65-jarige vrouw van haar bed lichten. Met een papiertje van de officier van justitie dat dat allemaal in orde is. Want voorheen werd er nog bij hun bedrijf vergaderd door Tegenwind Veenkoloniën. Dat dit alweer enkele jaren geleden is en dat mevrouw inmiddels al twee jaar in Emmen woont is blijkbaar niet ter zake doende. Ook al is ze nog in de rouw; de politie vindt dat na 6 weken ze genoeg compassie heeft getoond en gaat over tot een huiszoeking met groot vertoon. Gewoon hard schudden aan die boom en zien wat eruit valt.

Ze moet gaan zitten, nog op haar blote voeten. Als ze haar schoenen wil aantrekken loopt de politie mee. Levensgevaarlijk; ze zou een aanval, zelfs een uitbraak poging kunnen doen. De telefoon gaat

meerdere malen. Na de dood van haar man jongstleden nemen haar kinderen elke ochtend even contact op met moeder. "Goh, u wordt wel veel gebeld, waarover gaat dat?" Opnemen mag niet, ze moet maar een Appje sturen dat alles in orde is.

Maar het is niet in orde....

Ook al is haar man overleden; zijn tandenborstel en scheerapparaat gaan mee; voor onderzoek.

Hoező; in Nederland kan je een dode toch niet veroordelen? Is het om te intimideren?

Om te laten zien dat ze alles kunnen doen wat ze willen? Het is uiterst pijnlijk. Maar ze kan alleen machteloos zitten en toezien wat er overhoop wordt gehaald. Ook de pc- met dierbare foto's van haar man erop- wordt in beslag genomen. Ze moet maar zien wanneer ze die terugkrijgt.

In de media staat inmiddels dat er een inval is gepleegd in Emmen en een persoon is gearresteerd. De jacht naar meer informatie is geopend.

De volgende dag moet ze naar het bureau komen voor verhoor. Op de valreep wordt er een advocaat gevonden die niet op vakantie is en haar op zo'n korte termijn kan bijstaan.

De 65- jarige vrouw wordt aan lange verhoren onderworpen- in totaal 8 uur. Daarna mag ze eindelijk naar huis.

In de media staat inmiddels haar voornaam en haar achter letter, de voornaam van haar overleden man en de naam van het bedrijf waarmee ze door heel Nederland bekend waren. Tegen de tijd dat ze weer vrij is; is ze gebrandmerkt door de media die als horror teken dorstig op de zaak af springen. Nog iemand vast; nog een arrestatie. Dat ze weer vrij is sijpelt maar half door en wordt zo goed als niet in diezelfde media vermeld.

En zo blijft ook dit mediabeeld hardnekkig hangen; 3 verdachten in de bak.

Het vertrouwen in de politiek is weg. Maar ook het vertrouwen in de politie is weg. Wie blijft er over om ons te beschermen? Ons te beschermen tegen de échte windterroristen, zij die menen dat ze volledig in hun recht staan en kunnen doen en laten wat ze willen. Die de levens van de mensen in dit gebied verwoesten, de leefbaarheid, de sociale cohesie, de schoonheid van de Veenkoloniën. Als een dief in de nacht worden windturbine onderdelen aangevoerd, zonder dat de vergunningen voor de aanpassingen rond zijn. Dit mag wel.

Wij zijn vogelvrij verklaard, zij zijn onschendbaar om te beschadigen en te ontwrichten. Dat is het gevoel dat bewust gecreëerd is met medeweten van politie en politiek.

Dit optreden zal niet de door hen zo gewenste rust brengen...

De Veenkolonieren kunnen nu met de komst van de eerste windturbine met eigen ogen zien wat voor een enorme industriële, allesoverheersend karakter deze heeft en dan te bedenken dat er straks nog zo'n 80 stuks in de Groningse en Drentse Veenkoloniën zullen verrijzen. Windindustrie meent dat ze gewonnen heeft. De vraag is wie uiteindelijk de grote verliezer zal zijn.

Nu de politie zo buitenproportioneel – met de algehele goedkeuring van de Politiek – van B&W tot raadslid – optreedt, waarbij de media als handlanger iedereen die op welke wijze dan ook hierbij betrokken is, aan de schandpaal nagelt, dan vragen wij ons allemaal ondertussen af: "Waar kunnen wij aangifte doen van burger terreur?"

Afmelden/AGV

U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.

Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich [afmelden](#)

Wilt u dat uw gegevens uit onze administratie verwijderd wordt?

Mailt u naar: [persoonsgegevens verwijderen](#)

Sociale Media

We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren betreffende alles wat speelt op het gebied van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen.

Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media.

Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op;



[Facebook](#)

[twitter](#)

[@KarlVoshaart](#)

[@InfoPlatform](#)

Platformstorm

